



AAN ALLE

LERAREN EN



LERARESSEN!

Onze ouders zijn gescheiden. Dat valt niet altijd mee en daar hebben we soms best last van. Ook als we op school zitten. Omdat je thuis steeds geconfronteerd wordt met ouders die ruzie hebben. Als je moeder de hele dag moet huilen. Of als je moet wennen aan een nieuw huis met een nieuwe stiefvader. Dan snap je misschien wel dat we ons moeilijk kunnen concentreren op de stelling van Pythagoras. We willen wel, maar het lukt soms gewoon niet.

Sommigen van ons gaan keihard werken om maar niet aan het gedoe thuis te hoeven denken en halen alleen maar goede cijfers. Anderen doen juist helemaal niks meer. Zij denken steeds aan hun vader die tijdelijk op de camping woont. Of aan hun moeder die wil dat haar nieuwe vriend 'papa' wordt genoemd. Weer anderen presteren soms heel goed en dan de week daarna opeens heel slecht. Bijvoorbeeld omdat ze die week naar de rechtbank moesten om te praten met de kinderrechter.

Onze kinderwereld is soms opeens een grote mensen wereld met grote mensen problemen. Terwijl we toch echt nog minder jarig zijn.

En weet je? Jij kunt verschil maken voor ons:

- Door vijf minuten persoonlijke aandacht van jou. Voor onze situatie. En dat je dan écht luistert zonder oordeel. Liever niet waar de hele klas bij zit en het hoeft ook niet elke keer als je ons ziet. Af en toe. Op een rustig moment. Bijvoorbeeld na de les is heel fijn.

- Door te luisteren naar de reden waarom we ons huiswerk niet op orde hebben of onze gymspullen weer zijn vergeten.
- Door ons echt te zien met alles wat we meesjouwen. Letterlijk en figuurlijk.
- Door niet gelijk boos te worden als we 's ochtends te laat zijn, omdat we eerst ons broertje naar school moesten brengen. Of ons die toets over te laten doen, omdat we thuis geen fijne plek hadden om ervoor te leren.
- Door het onderwerp scheiden **bespreekbaar te maken** in de klas, zodat we ons minder alleen voelen. Want we zijn vast niet de enige in de klas.

Jij kan er voor zorgen dat wij ons **veilig voelen op school**. Dat de druk ons niet te veel wordt en we het luisterende oor vinden waar we juist zo'n behoefte aan hebben. Soms is het fijn als iemand vraagt hoe we ons voelen, omdat het vaak moeilijk is daar zelf over te beginnen en eerlijk te zijn. Jij kan ons daarbij helpen.

Jij kan die leraar of lerarees zijn, van wie wij later zeggen: die was **écht een steun voor mij**. Die heeft naar mij geluisterd en stond voor mij klaar toen ik dat nodig had. Die heeft mijn schooltijd iets makkelijker gemaakt, toen ik het zelf even moeilijk had.

Dankjewel voor je steun en begrip. Al is het maar vijf minuten per maand. ♥

Namens alle jongeren van Villa Pinedo

-X-

PS Kijk dit filmpje over onze eigen ervaringen op school:
[Villa Pinedo - Een docent kan het verschil maken - YouTube.](#)



PPS Wil je weten wat je nog meer voor ons kan betekenen?
Neem een kijkje op www.villapinedo.nl!

